

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Vertrouw meer op jezelf

“Het is niet zo dat je aan het begin staat want je bent iemand die een pad heeft gevonden in zijn leven. Je hebt een weg afgelegd en je hebt ten dele voor jezelf gekozen.

Ik zou graag hebben dat je meer vertrouwt op jezelf en dat je de innerlijkheid meer naar buiten brengt. Het is niet zo dat je dat niet kan, anders zou Ik het niet zeggen.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte”
(uit hoofdstuk 7: ‘Kijk naar de grote lijnen op de wereld’) © Mayil.com